

## We zijn aan elkaar gegeven... (startzondag)

Het is fijn om vandaag de start van het nieuwe seizoen te vieren. We hebben net al een beetje gezien hoeveel mensen er betrokken zijn bij allerlei aspecten die horen bij het gemeente-zijn.

We vieren vandaag dat wij als lokale gemeente Jefta aan elkaar gegeven zijn. We zijn een klein gezinnetje in die hele grote familie van de Heer.

Mijn stellige overtuiging is dat God dit zo bedacht heeft. Hij heeft bedacht dat wij het beste tot herstel en tot ontwikkeling kunnen komen en het beste tot zegen kunnen zijn, vanuit de lokale gemeente.

De lokale gemeente is de plek waar je je thuis mag voelen, waar je echte mensen ontmoet, waar je een naam hebt, waar je samen mee onderweg bent. Ik weet dat voor velen van jullie, Jefta voelt als een soort familie. Voor mij geldt dat ook.

Voor de lokale gemeente geldt: *we zijn aan elkaar gegeven*. We zijn niet perfect, we hebben onze onvolkomenheden. Objectief gezien zijn er zeker 'betere gemeentes' dan Jefta, met een grotere praiseband, met voorganger die beter kan preken, met meer en mooiere evenementen die er georganiseerd worden, met misschien meer tekenen en wonderen enz.

Maar *voor mij* is Jefta de plek waar ik ervaar dat de Heer mij geplaatst heeft. Dit is de plek, *jullie* zijn de mensen waar ik mij aan toewijd, aan verbind. Dit is de plek waar ik mag groeien, tot herstel mag komen, mag ontwikkelen, en van waaruit ik mag dienen.

We gaan vandaag lezen uit Romeinen 12. Het is een hoofdstuk waar Paulus spreekt over de dynamiek van gemeente-zijn.

### Romeinen 12

*1Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. 2U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.*

Als eerste spreekt Paulus ons *als individu* aan. En hij zegt, als gelovige, als kind van God, leef je tot eer van God. We zijn *'een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst'*.

We worden aangemoedigd om te veranderen. Niet meer de *'gezindheid van deze wereld, maar ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.'*

Paulus beschrijft een proces van voortdurende vernieuwing van denken. Niet het denken (gezindheid) van deze wereld, maar de gezindheid van Gods Koninkrijk.

Niet meer: ikke, ikke, ikke

Maar: wij, wij, wij

Weet je wie WIJ is?

Dat ben jij, dat is God, en dat is je naaste. *(jij bent nog steeds belangrijk ☺) – maar God ook - en de ander ook)*

En dat groeiproces, die vernieuwing van denken, kan het beste plaatsvinden vanuit de lokale gemeente. *We zijn aan elkaar gegeven.*

De lokale gemeente is een groep gelovigen die gezegd heeft: Wij gaan samen die reis maken van IK naar WIJ.

Er is, voor de meesten van ons, een moment geweest dat je ontdekt hebt: *'ik ben een kind van God'*. Misschien heb je dit nog niet meegemaakt, het kan zomaar gebeuren. God is enorm toegewijd om zichzelf bekend te maken. Het ontdekken wie jij bent en wie God is, dat heet 'bekering'. METANOIA in het Grieks – *je komt tot een nieuw inzicht.*

We gaan over twee weken dopen. En in de doop wordt onze bekering zichtbaar: we begraven ons oude leven (ikke, ikke, ikke) en we staan, *samen met Jezus*, op in ons nieuwe leven (wij, wij, wij).

De doop is een *initiatie*, een *begin*, een startpunt. Het begin van een bewust leven, samen met God. Het is een verklaring: *'ik wil veranderen door mijn gezindheid te vernieuwen'*. Het is het begin van een nieuw leven, een leven mét God en mét medegelovigen.

By the way: je kunt je nog steeds aanmelden voor de doop. Als jij zegt: *'ik ben een kind van God en ik wil veranderen, groeien'* dan is dit je kans. *(Je bent niet de enige, er zijn al meer dan vijf aanmeldingen)*

In de volgende verzen vertelt Paulus ons meer over de dynamiek van gemeentezijn:

### Romeinen 12

*3Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken, in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft.*

Wat Paulus hier eigenlijk zegt is:

Je kunt het NIET alleen, je hebt elkaar nodig.

*'sla jezelf niet hoger aan dan je kunt verantwoorden'*

En je hebt God nodig!

*'U moet verstandig over uzelf denken, in overeenstemming met het geloof'*

Paulus doet een oproep om te erkennen dat je God én elkaar nodig hebt. Kijk maar:

### Romeinen 12

*4Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, 5zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. 6We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. 7Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. 8Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn.*

De gemeente wordt hier vergeleken met een lichaam. We horen bij elkaar – we zijn één lichaam.

*5'zo zijn we samen één lichaam in Christus'*

En we hebben elkaar nodig.

*'6We hebben verschillende gaven'*

En dan noemt Paulus een aantal voorbeelden:

Gave om te profeteren - Gave om bijstand te verlenen - Gave om te onderwijzen  
- Gave om te troosten - Gave om uit te delen – Gave om leiding te geven – Gave om barmhartig te zijn.

### Romeinen 12

*9Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 10Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 12Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. 13Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. 14Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.*

*-Heb elkaar lief*

*-Acht de ander hoger dan uzelf*

*-Laat uw enthousiasme niet bekoelen*

*-Wees standvastig*

*-Bid onophoudelijk*

*Enz.*

Dit zijn allemaal kenmerken van het Koninkrijk van God, het zijn kenmerken van het Koninkrijk van WIJ.

Als lokale gemeente zijn we aan elkaar gegeven. Deel zijn van het lichaam vraagt trouw en toewijding. Het is niet zo dat bij de eerste de beste tegenslag dat we elkaar loslaten.

'wees *standvastig*' zegt Paulus.

Ik geloof dat het daarom verstandig is dat je uitspreekt: 'dit is *mijn* gemeente, dit is de plaats waar ik trouw en toegewijd wil zijn. Ik ben geen toeschouwer, maar ik ben deel van het lichaam. Ik wil mijn gave(n) inzetten voor het welzijn van het lichaam', 'een *levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst*' wil ik zijn.

Een praktische manier om dat uit te spreken is: lid worden van een lokale gemeente. Je wordt lid van Jefta door een formulier in te vullen waar je verklaart 'dit is mijn gemeente'.

Dat kun je vandaag nog doen: Marijke heeft lidmaatschapsformulieren in haar tas en anders stuurt ze deze naar je op.

We lezen verder:

### Romeinen 12

*16Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. 17Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. 18Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. 19Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: 'Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal vergelden.' 20En ergens anders staat: 'Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd.' 21Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.*

Nederigheid is een kenmerk van Gods Koninkrijk. Nederigheid is de erkenning dat je God én de ander nodig hebt. Het Koninkrijk van WIJ – weet je nog. Nederigheid is ook de erkenning dat je de gemeente nodig hebt. *Jezus volgen doe je NOOIT alleen!!*

Hoogmoed is precies het tegenovergestelde: 'ik heb de ander niet nodig, ik heb de gemeente niet nodig.' Of 'Deze gemeente is niet goed genoeg voor mij'– Dit is taal van het Koninkrijk van IKKE, IKKE, IKKE.

Vandaag is onze START-zondag. Ik ben dankbaar dat we samen gemeente zijn. Ik ben blij met jullie. *We zijn aan elkaar gegeven.*

Als je je wilt laten dopen, laat het even weten (bij mij of één van de oudsten)  
Als je lid wilt worden van Jefta, laat het ook even weten (bij Marijke of één van de oudsten)

Het zijn belangrijke stappen.

Je doet jezelf tekort als je ze niet zet.

Ik wil eindigen met twee prachtige verzen uit dit hoofdstuk:

*<sup>18</sup>Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.*

...

*<sup>21</sup>Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.*

AMEN